

## ON EMİR ÜZERİNE-II

(Çıkış 20:2-17)

“On Emir” ya da “Yasa” deyince aklımıza “yap-yapma” şeklindeki düzenlemeler gelmektedir.

Bir Gün İsa Mesih’e “Kutsal Yasa’da en önemli buyruk hangisidir?” şeklinde bir soru yöneltilir. Mesih İsa bu soruya şöyle cevap verir (Matta 22:35-40):

“Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin.’ İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’ Kutsal Yasa’nın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır.”

Mesih Kutsal Yasa’yı iki buyruk ile özetler: (1-) Tanrı’yı seveceksin; (2-) İnsanı seveceksin. Mesih’in bu sözleri Kutsal Kitap’ı nasıl okuyacağımızı da göstermektedir. Kutsal Kitap’ı ‘Tanrı’yı bütün yüreğimizle, bütün canımızla, bütün aklımızla sevebilmek; ve insanı (komşumuzu) kendimiz gibi sevebilmek’ düşüncesine dayanarak okumalıyız.

Mesih İsa Kutsal Kitap’a “yap; yapma” şeklinde bir emirler ve yasaklar listesi olarak bakmamızı istemiyor. Çünkü Kutsal Yazılar’a bir yaşam yolu olarak, sevgi buyruğu olarak bakmamız gerekiyor.

Kutsal Kitap’a Eski Ahit ve Yeni Ahit olarak baktığımızda “Yasa ve Müjde” konusuna gelmiş oluyoruz. **Yasa** bize günahı gösterir; günahın cezası olduğunu gösterir, **Müjde** ise bize günahlardan kurtuluş haberini gösterir.

\*Yasa mükemmeldir; kutsal olan Tanrı’nın düzenlemesi olan Yasa, insandan tam itaat ister. Yasa’nın bazı kısımlarına değil, Yasa’nın tamamına eksiksiz olarak ve tüm yaşam boyu itaat etmemiz gerektiğini görürüz.

\*diğer yandan Yasa sadece eylemlere dayalı bir uygulama değildir. Yasa’nın talep ettiği şey işlerimizle, sözlerimizle, düşüncelerimizle yerine getirilmelidir.

Bu gerçek bizi Tanrı’nın kutsallığı ve Tanrı’nın adaleti ile yüzleştirdiği gibi; günah bilinci edinmemizi de sağlar.

Bu noktada şu gerçekle yüzleşmemiz gerekir: **Tanrı’nın emirlerini ben tam mükemmel bir şekilde tutabilir miyim?**

Tanrı’nın emirlerinin ve yasaklarının sözle ve eylemle korunması yanında, düşünce ve duygu olarak da benim bütün varlığımı kaplaması gerekiyor. Tanrı tam mutlak itaat bekliyor. Hırsızlık yapmamam yeterli değil, başkasından olan bir şeyi kıskanmamam da gerekiyor. Birini öldürmemeniz yetmez, bir kimsenin öfkelerini uyandıracak sözden ve davranıştan da kaçınmak gerekir.

Matta 5:21 “Atalarımıza, ‘Adam öldürmeyeceksin. Öldüren yargılanacak’ dendiğini duydunuz. 22 Ama ben size diyorum ki, kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim

kardeşine aşağılayıcı bir söz söylese, Yüksek Kurul'da yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecektir.

Tanrı'nın mükemmel olan Yasası'nı okudukça, Tanrı'nın kutsallığını ve insandan beklediği yüksek yaşamı ve aynı zamanda günahımızı ve günahımızın yargısını öğreniyoruz.

**“Tanrı'nın emirlerini ben tam mükemmel bir şekilde tutabilir miyim?”** sorusu üzerinde tekrar düşünelim. Tanrı'nın Yasası bize sürekli olarak günahımızı ve günahımızın cezasını gösterdiğinde, bu gerçek bizi günahlı bir kimse olduğumuzu kabul etmeye yönlendirmelidir (krş. Luka 16:15). Böylece günahlardan tam kurtuluş için Mesih'e ihtiyacımız gerçeği ile yüzleşiriz. Yani Yasa bizleri sevgi ve yaşam yolu olan Mesih ve Müjde gerçeğine yönlendirmektedir.<sup>1</sup>

Romalılar 3:19 Kutsal Yasa'da söylenenlerin her ağız kapansın, bütün dünya Tanrı'ya hesap versin diye Yasa'nın yönetimi altındakilere söylendiğini biliyoruz. 20 Bu nedenle Yasa'nın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü Yasa sayesinde günahın bilincine varılır.

21 Ama şimdi Yasa'dan bağımsız olarak Tanrı'nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı. Yasa ve peygamberler buna tanıklık ediyor. 22 Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu, iman eden herkes için yapar. Hiç ayırım yoktur. 23 Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. 24 İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar.

Diğer yandan Yasa bizi eğitiyor: Tanrı'nın adaletini, Tanrı'nın kutsallığını anlamamızı sağlıyor. Bizler de diri olan Tanrı'ya iman gözleri ile bakarak dua ettikçe, Tanrı'da olan paklığı kendimiz edinmeyi, iyi ve kutsal şeyleri arzulamayı öğreniyoruz. Tanrı'nın arzusu olan yaşamı fark ederek umutla ve gayretle Mesih karakterinde büyümeyi isteyerek dua etmeyi öğreniyoruz.<sup>2</sup>

1.Yuhanna 3:2 Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız, ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak, Mesih görüldüğü zaman O'na benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü O'nu olduğu gibi göreceğiz. 3 Mesih'te bu umuda sahip olan, Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar.

Filipililer 3:8-14 ayetlerinde de (özetle) şunları okuyoruz:

Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. Öyle ki, Mesih'i kazanayım ve Kutsal Yasa'ya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan, iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım.

Ölümünde O'nunla özdeşleşerek O'nu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum.

Mesih İsa'nın beni kazanmakla benim için öngördüğü ödülü kazanmak için koşuyorum.

<sup>1</sup> 1.Yuhanna 1:9 Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. 10 Günah işlemek dersek, O'nu yalancı durumuna düşürmüş oluruz; O'nun sözü içimizde olmaz.

<sup>2</sup> Mezmur 145:18 RAB kendisine yakaran, içtenlikle yakaran herkese yakındır.

Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak, Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum.

Mesih'i nasıl kabul ediyoruz? Tövbe ve iman ile.

Öyleyse Tanrı'nın Yasası'nı çalışarak günahlarımızın adil olan yargıda hak ettiği sonsuz cezayı bizden kaldırması için, günahlarımızda tövbe ederek Mesih'e dönmeliyiz (Mezmur 32:5; 51:3-5).

### **Baba, Oğul, Kutsal Ruh'ta Tek Olan Tanrımız,**

*tövbe ve pişmanlıkla sana geliriz;* daima Sana yücelik sunmakta, Seni aramakta, daima Seni düşünmekte zayıf kaldık...

"Karşımda başka ilahların olamayacaktır" diye emrettin;  
*her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle sana karşı günah işledik; yapmamız gerekenleri yapmadık; yapmamamız gerekenleri yaptık; kutsal adaletin karşısında suçluyuz...* [kişisel itiraflar] *ya Rab, merhamet eyle...*

*... tövbe ve pişmanlıkla sana geliriz;* hoşnut olduğun tapınmayı daima Sana sunamadık, yüreğimizde başka tanrılara yer verdik ve tapınışımızın paklığını koruyamadık...

"Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya benzer put yapmayacaksın" diye emrettin...  
[kişisel itiraflar] *ya Rab, merhamet eyle...*

*... tövbe ve pişmanlıkla sana geliriz;* Senin kutsal adını alışkanlıkla, fark etmeden kullandığımız, yalan yeminlere bulaştırdığımız Senden gizli değildir...

"Tanrın Rab'bin adını boş yere ağzına almayacaksın" diye emrettin...  
[kişisel itiraflar] *ya Rab, merhamet eyle...*

*... tövbe ve pişmanlıkla sana geliriz;* her şeyi Sen yarattın, Şabat Günü'nü Sana hizmet etmemiz için ayırdın, bir bereket yolu olarak Şabat gününü bize verdin. İsa Mesih'in dirilişinin sevincinde Şabat'ı tutamadık...

"Şabat gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla" diye emrettin...  
[kişisel itiraflar] *ya Rab, merhamet eyle...*

### **Baba, Oğul, Kutsal Ruh'ta Tek Olan Tanrımız,**

*... tövbe ve pişmanlıkla sana geliriz;* yaş bakımından, armağan ve bilgi bakımından büyüklere saygıda kusur ettik. Sorumluluk ve yetki sahibi kimselere saygı ve yardım göstermekte zayıf kaldık...

"Babana ve annene saygı göster" diye emrettin...  
*her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle sana karşı günah işledik; yapmamız gerekenleri yapmadık; yapmamamız gerekenleri yaptık; kutsal adaletin karşısında suçluyuz...* [kişisel itiraflar] *ya Rab, merhamet eyle...*

*... tövbe ve pişmanlıkla sana geliriz;* aklımızda dolaşan öfke, kıskançlık ve öldürme düşüncelerine kutsal bir direniş göstermekte zayıf kaldık. Ayartının getirdiği intikam duyguları, Seninle ve insanlık ailesi ile olan ilişkilerimizi zayıflattı...

"Katletmeyeceksin" diye emrettin...

[kişisel itiraflar] *ya Rab, merhamet eyle...*

... *tövbe ve pişmanlıkla sana geliriz*; bedenimizde ve zihnimizde paklığa önem vermedik, kendimizi titizlikle denetlemedik, pak arkadaşlık ilişkileri kurmakta başarısız olduğumuz zamanlar Senden gizli değildir...

“Zina etmeyeceksin” diye emrettin...

[kişisel itiraflar] *ya Rab, merhamet eyle...*

... *tövbe ve pişmanlıkla sana geliriz*; her konuda gerçeğe ve adalete sadık olamadık. Hakkı olana hakkını vermedik. bize emanet edileni koruyamadık, yüreğimizde dünyanın hazinelerine yer verdik...

“Çalmayacaksın” diye emrettin...

[kişisel itiraflar] *ya Rab, merhamet eyle...*

... *tövbe ve pişmanlıkla sana geliriz*; insanlar arasında gerçeği korumak için çalışmadık, doğru olanı desteklemedik, komşumuzun saygınlığını kendi onurumuz gibi koruyamadık, komşularımızın iyiliğini gözetemedik...

“Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin” diye emrettin...

[kişisel itiraflar] *ya Rab, merhamet eyle...*

... *tövbe ve pişmanlıkla sana geliriz*; sağlayışınla yetinmedik, bize verdiklerinden hoşnut olmadık, başkalarında olan şeyleri istedik. Bencil bir şekilde sahip olduklarımızı paylaşmaktan kaçındık...

“Komşunun evine göz dikmeyeceksin” diye emrettin...

[kişisel itiraflar] *ya Rab, merhamet eyle...*