

Kutsal Olmak - 1.

Acaba kiliseye katılmakta adanmış biri olmak; *yetişkinlikten itibaren hayatı boyunca her Pazar günü kiliseye kendi isteği düzenli bir şekilde katılmak* "kutsal" olmanın bir ölçüsü olabilir mi?

Çağımız sürekli olarak, biz düşünmesek de aklımıza sürekli yeni fikirler sokan, gözlerimizi sürekli farklı şeyler ile meşgul eden ve bir anlamda sürekli olarak dikkatimizi konudan konuya çeviren pek çok görsellikle doludur.

Kendi aracınızda ya da bir toplu taşıma aracı ile giderken yolda gördüğünüz değişik reklam panoları, alışveriş merkezlerinin vitrinlerinin değişik ve renkli çeşitliliği sizlerin dikkatini belli bir konuya belli bir süre odaklanmaktan alıkoyduğu oluyor mu? Gazete, dergi ve televizyonlarda sürekli gördüğünüz reklamlar gerçekte hiç de ihtiyacınız olmayan şeylere sahip olmak konusunda sizi etkilemiyor mu?

Güncel haberler, adalete dair skandallar, kamu ihalelerine ilişkin yolsuzluk haberleri, parlamentonun yasa tekliflerine ilişkin olarak yapılan tartışmalar, sizi doğrudan etkileyen ya da dolaylı olarak etkileyecek olan politik kararlar, güvenilir markalara yönelik hile tartışmaları gibi konular dikkatinizi dağıtmıyor mu; aklınızı karıştırmıyor mu; sizi öfkелendirdiği olmuyor mu?

Bütün bu kaos içinde cenneti, ruhsallığı, imanı, inandığınız değerleri nasıl koruyabiliyorsunuz? Karşılaştığınız haksızlıklar sizleri nasıl etkiliyor? Yaşamın zorlu, sıkıntılı karmaşık durumlarında imanı doğru kullanma beceriniz ne durumda?

Öfkenizi kontrol edemediğiniz durumlarda etrafınızda dünya sizce Hristiyanların nasıl kimseler olduğunu düşünüyor?

Cenneti en son ne zaman düşündünüz; ve Mesih'in ikinci gelişini en son ne zaman özlediniz? **"Kutsallık"** korunması gereken bir değer olarak sizin gündeminizi ne oranda işgal ediyor?

Zenginlik, maddiyat, başarı, moda, ülkede tanınan isimlerin tatilleri; popüler isimlerin evlilikleri ya da evlilik olmaksızın ilişkileri ve kavgaları, medya üzerinden devam eden karşılıklı çekişme ve suçlamaları gibi v.s. konular duygularınızı, düşüncelerinizi ne oranda etkiliyor?

Bir kilisede görevli olan birinin eşinden ayrılmasını duymak, sizce dünya tarafından nasıl karşılanıyor? Kilisede görevli olan birinin etrafınızdaki dünya tarafından gururlu biri olarak görülmesi veya politik biri olarak görülmesi veya bencil olarak görülmesi dünyanın düşüncesindeki Tanrı kavramını ve Hristiyanlığa bakışını nasıl etkiliyor?

Kilisede çalışan görevlilerde toplumun olumsuz yönler görmesi Hristiyanların ciddi bir özeleştiri yapmasını gerektirmiyor mu?

Benzer sorular kilise üyeleri için de geçerlidir. Kilisede aktif bir rolünüz olmasa da yaşadığını toplumda kiliseye giden biri olarak tanıdığınız için kendisini daha dikkatli gözden geçiren, sözlerinde ve eylemlerinde Mesih'i örnek alan bir tutumda olmanız gerekiyor.

Hayatın böyle hızlı ve sürekli değişken akışı karşısında Kutsal Kitap bir yaklaşımla olayları karşılayabilme ve Mesih merkezli yaklaşımla doğru düşünceyi ifade edebilme ve bunu hayata geçirip gerektiğinde savunabilme yeteneğiniz ne durumda?

Eğer kendinizi "Hristiyan" olarak tanımlayabilen bir kişi iseniz, etrafınızdaki dünyada öfke ve şiddete yönelik davranışlara sebep olabilecek düşünceler ile karşılaştığınızda sabır ve sakinlik ile doğru veya alternatif olabilecek tavrı çevrenize ifade edebilme yeteneğiniz ne durumda?

Tartışma, rekabet, münakaşa ortamının yoğunluğunda imana dayanan doğruluk ve kutsallığı unuttuğunuz zamanlar hiç oldu mu? Sizin hayatınızda 'Kutsal Kitap'a bağlılık' konusunun unutulduğu zamanlar oldu mu?

Ailenizde veya arkadaşlarınızda imana dayalı davranışın ikinci plana düştüğü bir durum ile hiç karşılaştınız mı?

Dünyanın değişik durumları, karmaşıklıkları karşısında kilise nasıl görünüyor ve nasıl görünmek için çalışmalıdır? Benzer şekilde Hristiyanlar nasıl kimseler olarak görülüyor ve bizler nasıl kimseler olmak için gayretli olmalıyız?

Matta 5:16 Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki Babanız'ı yüceltsinler!

Böylece *dünyadan olmaksızın; dünyaya benzemeksizin* yaşamak için çağrılmış olan bizler, yerleşik kültürün ya da dünyanın beklentilerine ya da baskılarına kapılmaksızın kutsal ve örnek bir yaşam için gayretli olmalıyız.

Mezmur 101:6 Gözüm ülkenin sadık insanları üzerinde olacak,
Yanımda oturmalarını isterim;
Bana dürüst yaşayan kişi hizmet edecek.

Dürüst yaşam konusunda dünya doğru örneği nereden görecektir, kime bakıp öğrenecek? Dünyanın gözünde 'Hristiyan' olduğu düşünülen kimseler doğru örnek olmak için çalışmadıkça, dünyasal öğretiler ile Müjde arasındaki fark görünür olamayacaktır.

Böylece Hristiyanların Tanrı'ya ve Kutsal Kitap'a sadık olmaları gerekmektedir:

I.Korintliler 4:1 Böylece insanlar bizi Mesih'in hizmetkârları ve Tanrı'nın sırlarının kâhyaları saysın.
2 Kâhyada aranan başlıca nitelik güvenilir olmasıdır.

Tanrı'ya, Kutsal Kitap'a ve Mesih'e dair olan imanımız, bizleri sadık bir kâhya olmaya yönlendirmelidir. Dürüst yaşam, Tanrı'da güvenilir bir yaşam olarak kendisini ortaya koyar. Böylece Müjde'ye bağlılık ile kutsallıkta ilerlemek arasında bir bağlantı vardır.

Filipililer 2:14-16 ayetlerinde '*evrendeki yıldızlar gibi parlayan, kusursuz ve saf, Tanrı'nın lekesiz çocukları*' olmaktan bahsediyor.

En başından beri düşündüğümüz sorular ve kısaca baktığımız ayetler nasıl konuşmamız gerektiği (*örnek olmak*) açısından ve nasıl yaşamamız gerektiği (*örnek olmak*) açısından düşünmemiz için önemlidir. Ancak bunu yapmak için de hem isteğimiz olmalı hem de bunu doğru bir şekilde yapabilmek için Kelami öğretinin farkında olmalıyız:

Filipililer 4:8 Sonuç olarak, kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa, onu düşünün.

Ve yine Filipililer 1:27 ayeti "*yaşayışınız Mesih'in Müjdesi'ne layık olsun*" diyerek nasıl düşünmemiz (*örnek olmak*), nasıl konuşmamız (*örnek olmak*), nasıl yaşamamız (*örnek olmak*) gerektiği (*örnek olmak*) konusuna dikkat çekiyor. Bütün bunlar da bizi *kutsal olmak* hakkında düşündürüyor.

Kutsal Yazılar'dan, Tanrı'nın Mesih'te açıkladığı kutsallığın görülebilen işaretleri olduğunu öğreniyoruz:

I.Petrus 3:16 Yalnız bunu yumuşak huyla, saygıyla yapın. **Vicdanınızı temiz tutun.** Öyle ki, *Mesih'e ait olarak*

sürdürdüğünüz olumlu yaşamı kınayanlar size ettikleri iftiradan utansınlar.

Yumuşak huy ve saygının kişinin karakteri olduğunu düşünün. Dışarıdan görülebilen bu işarete ayrıca içsel bir karakter eşlik etmeli; bunları görünüş için değil; adanmışlık ve iman sebebi ile edinmiş olmamız gerekiyor: **Vicdanınızı temiz tutun.** Böylece dünya Hristiyanlar hakkında konuşurken üzerinde suçlanacak bir leke olmamak, iftira atanlara utanç getirecektir.

Yalnız bu kadar da değil; *yumuşak huyyla, saygıyla ve temiz vicdanla yaşamak aynı zamanda 'Tanrı'yla ilgili öğretiyi her yönden çekici kılmak'* şeklinde yaşadığımız topluma ve çağa kendini Mesih imanı olarak belli edecektir (Titus 2:10).